



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο καγὼ ὁ τάλας, δεδουκῶς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

■ Προτάσεων ὡς σημαίαν τὴν ἀντιπατερικὴ Ἐγκύκλιον τοῦ 1920



Ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καινοτομίας κ. Χριστόδουλος διολισθαίνει σταθερὰ πρὸς τὴν ἐνδοχώρα τῆς αἵρέσεως τοῦ Συγκρητισμοῦ

Ἡ Ἀθήνα εἶναι πλέον «οἰκουμενιστικώτερη τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου»

Η ΑΘΗΝΑ ἤδη προπορεύεται στὶς οἰκουμενιστικὲς πρωτοβουλίες καὶ τὸ Φανάρι ἀκολουθεῖ.

Δυστυχῶς, ὁ καινοτόμος ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος δηλώνει, ὅτι ἀποδέχεται τὴν *Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιον τοῦ 1920* καὶ εἶναι γνήσιος ἐκφραστὴς τῶν αἰρετικῶν προϋποθέσεων αὐτῆς.

Ἵπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ *Ἐγκύκλιος τοῦ 1920*

- ἀποτελεῖ τὸ κείμενο-βάσι τῆς αἵρέσεως τοῦ *Οἰκουμενισμοῦ*.
- θεμελιώνεται στὴν ἀντορθόδοξη *Βαπτισματικὴ Θεολογία*.
- προτείνει τὸν ἀντι-εκκλησιαστικὸ *Δογματικὸ Συγκρητισμὸ*.
- διακηρύσσει τὴν ἀντιπατερικὴ θεολογία τῆς *Κοινῆς Διακονίας*.
- προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἴδρυσι τοῦ *Π. Σ. Ε. (Κοινωνία Ἐκκλησιῶν)*.
- προβλέπει τὴν *Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμισι*, ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε τὸ

1924 καὶ διήρσε ἐορτολογικὰ τοὺς Ὁρθόδοξους.

Τοιοτοτρόπως, ὁ κ. Χριστόδουλος ταυτίζει τὸ ὄραμά του μὲ τὸ ὄραμα τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος τὸ 1995, στὴν Γενεύη, διεκήρυξε τὴν πεποίθησί του, ὅτι πρέπει τὰ Μέλη τοῦ *Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν*

νὰ «ὄραματισθοῦν ἐν Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἐπιτρέπον τὴν ἀγαστὴν συνεργασίαν ὅλων τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων εἰς τὸν ἠθικόν, κοινωνικόν, ἱεραποστολικόν καὶ διακονικόν τομέα, ἀνεξαρτήτως τῶν βασικῶν θεολογικῶν αὐτῶν διαφορῶν, ὡς τοῦτο ὑπεγράμμιζε πρὸ ἐβδομηκονταπενταετίας ἤδη ἡ γνωστὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἔτους 1920».

♦ Μία σειρά σχετικῶν κειμένων θὰ καταδείξη τὴν ὀδυνηρὰ πρᾶγματι αὐτὴ ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς *Καινοτομίας* κ. Χριστόδουλος διολισθαίνει σταθερὰ πρὸς τὴν ἐνδοχώρα τῆς αἵρέσεως τοῦ *Συγκρητισμοῦ*.

Οικουμενιστικὴ Πλύσις Ἐγκεφάλου εἰς τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος*

*κ. Ἰωάννου Κορναράκη,
Ὀμοτίμου Καθηγητοῦ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν*

Ο **ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ** κ. Χριστόδουλος, μὲ τὶς πολλαπλὲς σχέσεις του μὲ τὸ *Οἰκουμενιστικὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν* (ΠΣΕ), μὲ τὴν συμμετοχὴ του στὶς συνάξεις του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πρόσκληση τοῦ ΠΣΕ νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Συμβούλιον αὐτὸ Συνεδριακὴ Σύναξιν στὸν ὀρθόδοξο ἑλληνικὸν χώρον (Μάϊος 2005,...), ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσῃ **κλίμα ἀποδοχῆς** τοῦ ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μὲ τὴν σιωπῶσα βούληση τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Μακαριώτατος, ὡς ἀπόλυτος καὶ ἀκώλυτος κυρίαρχος τοῦ ὀρθοδόξου ἑλλαδικοῦ χώρου, **προκειμένου νὰ δημιουργήσῃ καὶ νὰ ἐμπεδώσῃ τὸ κλίμα αὐτὸ** στὶς συνειδήσεις τῶν Ὁρθοδόξων Πιστῶν, δὲν διστάζει νὰ ἐνεργήσῃ καὶ **πλύσιν ἐγκεφάλου** σ' αὐτούς, προκειμένου νὰ παραδώσῃ τὴν Ὁρθόδοξην Ἑλλαδικὴν Ἐκκλησίαν στὰ δίκτυα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Ὅλη ἡ οἰκουμενιστικὴ, μέχρι σήμερα, δραστηριότητα τοῦ κ. Χριστόδουλου καταγράφεται στὴν προσπάθειά του, μὲ τὴν δραστηριότητα αὐτή, νὰ πείσῃ τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μία ἀθῶα προσπάθεια ἐνώσεώς μας μὲ τοὺς αἵρετικούς ἐτεροδόξους, οἱ ὅποιοι καὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν «ἐκκλησία», ἡ ὁποία εἶναι ἴδια μὲ τὴν ἰδική μας!!! **Εἴμαστε ὅλοι μία «Χριστιανικὴ Ἐκκλησία»!!!**

Πέραν ὅμως τῶν προσωπικῶν οἰκουμενιστικῶν συμμετοχῶν τοῦ Μακαριωτάτου, στὶς ποικίλες ἐκδηλώσεις καὶ δράσεις τῶν οἰκουμενιστικῶν κινήσεων, **ὑπάρχει ἤδη ἀπὸ πολλοῦ σχέδιο μεθοδικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας**, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς, καὶ ἄρα ὁ Προτεσταντισμὸς, δὲν εἶναι αἴρεση καὶ ἐπομένως ἡ συμμετοχὴ μας στὸ ΠΣΕ καὶ στὶς

δραστηριότητές του δὲν συνεπάγεται κανένα κίνδυνο γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη καὶ Πατερικὴ Παράδοση καὶ Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας!

Ἔχει ἤδη διακηρύξει μὲ ὁμιλία του στὸ ΠΣΕ, ὅτι μαζί μὲ τοὺς Προτεστάντες «ἔχουμε τὴν ἴδια βιβλικὴ παράδοση», ὡς βασικὴ προϋπόθεση τῆς ἐνώσεώς μας, ἀρνούμενος καὶ ἀποσιωπώντας ἐνώπιόν τους τὴν Πατερικὴ μας Παράδοση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν βάση καὶ τὸ κριτήριό τῆς Ὁρθοδοξίας τῆς Ἐκκλησίας μας!

* * *

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ τῆς σκοπούμενης πλύσεως ἐγκεφάλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἀπεκάλυψε εὐθαρσῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, προϊστάμενος τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας μας στὶς Βρυξέλλες, σὲ συνέντευξή του σὲ ξένους δημοσιογράφους, στὴν Εὐρώπη, ὅταν δήλωσε ὅτι:

*«Στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ πολὺ λεπτὴ κατάσταση, γιὰτὶ ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ μητροπολίτες ἔχουν μίαν σημαντικὴν συνεργασία μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, αὐτοὶ ἔχουν εὐθύνες πρὸς τὸν κόσμον, τοὺς πιστοὺς, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι προετοιμασμένοι στὴν προοπτικὴ τοῦ διαλόγου, ἐνῶ ἄλλοι ἔχουν μίαν ἄποψη πρὸς φονταμενταλιστικὴν γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ μεγάλη πρόκληση **ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΟΥΜΕ**, γιὰ νὰ μὴ ἀντιδράσει ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις καὶ πληροφορίες, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ γεγονότα... Εἶναι, ὁμως, σημαντικὸ νὰ κατανοηθεῖ ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη χρόνου, ἐλπίζω ὄχι ὑπερβολικοῦ, γιὰ **ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ**»!*

(Βλ. «Ο.Τ.» 1-2-02 καὶ ἡμέτ. ἄρθρο «Ο.Τ.» 22-2-02)

* * *

ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ αὐτοῦ τοῦ μεθοδευομένου πλέον σχηματισμοῦ οἰκουμενιστικῆς συνειδήσεως στὸ πνεῦμα τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τὸ κείμενο-σχέδιο τῆς 13ης

ένοριακῆς συνάξεως (21-27 Ἰανουαρίου 2007) μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὸ θέμα: **«Ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση»**.

Ὑστερα ἀπὸ τὴν πρόταξη παραπλανητικοῦ ἰσχυρισμοῦ, ὅτι **«Ἡ σύσταση καὶ λειτουργία τοῦ ΠΣΕ ἀποτελεῖ θετικὸ στοιχεῖο»**, διότι ἀνταποκρίνεται δῆθεν στὸ χρέος τῶν χριστιανῶν νὰ ἐξαλείψουν τὸ μεγάλο ἀμάρτημα τῆς διαιρέσεως τῆς μιᾶς χριστιανικῆς (sic) Ἐκκλησίας καὶ νὰ προχωρήσουν στὴν «ένότητα τῆς Πίστεως» καὶ τὴν «ἐν Χριστῷ κοινωνία», ὑποστηρίζεται μὲ ἐξωφρενικὴ ὄντως λογικὴ, ὅτι **«Ἡ συμμετοχὴ στὸ ΠΣΕ εἶναι ἐπιβεβλημένη»!**

Κύρια στίγματα τῆς λογικῆς αὐτῆς εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ ἀπόδοση σὲ δῆθεν ὀρθοδόξους τοῦ ἰσχυρισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, **«Οἱ Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίες δὲν πρέπει νὰ συμμετέχουν στὸ ΠΣΕ, διότι μεταξὺ τῶν Προτεσταντῶν ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ αἵρετικοί»**.

Μὲ τὸν ψευδῆ αὐτὸ ἰσχυρισμὸ δίνουν τὸ μήνυμα στὸ ἀνύποπτο θύμα, τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ παραδέχονται μόνο τὸν Προτεσταντισμὸ, ὄχι ὅμως καὶ κάποιους αἵρετικούς, ποὺ ὑπάρχουν στοὺς κόλπους του!!!

Ἔτσι, ἐμμέσως «ἀπαλλάσσεται» ὁ Προτεσταντισμὸς ἀπὸ τὸ μόλυσμα τῆς αἵρέσεως, ὡς συνολικὴ «ἐκκλησία» (τὴν στιγμήν ποὺ γιὰ τοὺς ὄντως Ὁρθοδόξους, ὁ Προτεσταντισμὸς εἶναι ἡ πλέον κραυγαλέα αἵρεση) καὶ βγαίνει τὸ συμπέρασμα στὴν συνείδηση τοῦ Πληρώματος αὐτοῦ, ὅτι **μποροῦμε νὰ ἀσπαζόμαστε, ὡς Ὁρθόδοξοι, τὸν Προτεσταντισμὸ, ὄχι ὅμως καὶ κάποιους ἢ πολλοὺς αἵρετικοὺς ποὺ ὑπάρχουν στοὺς κόλπους του!!!**

2. Σὲ ἄλλο βασικὸ σημεῖο τοῦ κειμένου, ποὺ περιέχει γενικὲς ἀρχὲς πρὸς ἀνάπτυξη στοὺς πιστοὺς, ἐπισημαίνεται, ὅτι **«Οἱ τυχόν αἵρετικοί, μέλη τοῦ ΠΣΕ, ἀνήκουν στὸν χῶρο τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἐκτὸς τῆς Ὁρθοδοξίας»**.

Ἄρα, ἐφόσον οἱ τυχόν (πολλοὶ ἢ λίγοι) αἵρετικοί, μέλη τοῦ ΠΣΕ, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὸ χῶρο τοῦ Προτεσταντισμοῦ, εὐρίσκονται ἐκτὸς τῆς Ὁρθοδοξίας, εἶναι φυσικὸ (καὶ μὲ τὴν λογικὴ τοῦ ἐπίμαχου κειμένου), ὅτι καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς, στὸ σῶμα τοῦ ὁποῖου ἀνήκουν, νὰ εὐρίσκεται ἐκτὸς τῆς Ὁρθοδοξίας.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, γιὰ ποιό λόγο εἶναι **«ἡ συμμετοχή μας στὸ ΠΣΕ ἐπιβεβλημένη»!!!**

Πῶς, ἐνῶ εἴμαστε Ὁρθόδοξοι καὶ ἀνήκουμε ὄχι σὲ μιὰ χριστιανικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν **Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία**, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνήκουμε σὲ ἓνα σῶμα αἰρετικὸ καὶ οἰκουμενιστικὸ, ὅπως εἶναι τὸ ΠΣΕ; Γιὰ νὰ μείνουμε κι ἐμεῖς ἐκτός... Ὁρθοδοξίας;

3. Τέλος, τὸ ἐπίμαχο κείμενο συνιστᾷ στοὺς ἀπλοὺς καὶ μὴ καταρτισμένους Χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἰρετικούς.

Πῶς, ὅμως, οἱ ἀπλοὶ καὶ ἀκατάρτιστοι Χριστιανοὶ θὰ μποροῦν νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν ὕπαρξη τῶν αἰρετικῶν; Ἰδίως, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τῶν Προτεσταντῶν! Ἐφόσον μάλιστα θὰ ἔχουν διδαχθεῖ στὴν ἐνοριακὴ σύναξη, ὅτι **ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς αἰρετικούς Προτεστάντες τοῦ ΠΣΕ εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους ἐπιβαλλομένη;**

* * *

ΠΑΝΤΩΣ στὸ ἐν λόγω κείμενο ἐπικρατεῖ σύγχυση καὶ ἐμφανὴς διγλωσσία: Οἱ Προτεστάντες δὲν εἶναι αἰρετικοί,... ἀλλὰ εἶναι αἰρετικοί· εἶναι ἐκτὸς Ὁρθοδοξίας, ἀλλὰ ἡ Ὁρθοδοξία πρέπει (ἐπιβάλλεται) νὰ ἀνήκει στὸ σῶμα τῆς αἰρέσεως!

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ *νεο-εποχίτικη* διγλωσσία αὐτή, στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο καθησυχαστικῶν μηνυμάτων Ὁρθοδοξίας μὲ αἰρετικὴ νοηματικὴ, πρὸς ἐξαπάτηση τῶν Ὁρθοδόξων!

Ἡ διγλωσσία, ὡς νοηματικὸς ἀγωγὸς ἰδεῶν καὶ ἐννοιῶν στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, **ἐξυπηρετεῖ τὴν πλύση τοῦ ἐγκεφάλου γιὰ τὸν σχηματισμὸ συνειδήσεως ἐξυπηρετικῆς τῶν στόχων τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν**, κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς συνεντεύξεως τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Ἀθανασίου!

□

(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1662/27.10.2006, σελ. 6. Ἐπιμέλ. ἡμετ.